

Jaargang 18, januari - mei 2010

Beste leden en belangstellenden,

voor ons ligt het nieuwe Informatieboekje voor de eerste helft van 2010, als we achterom kijken is bijna de helft van het seizoen achter de rug.

De agenda staat overvol met *gevarieerde* Openbare avonden, goede lezingen en workshops. Kijk bijvoorbeeld eens naar de volgende bijzondere Openbare avonden:

Grote Tarot Avond - 10 maart 2010
Cursisten Intuïtieve Ontwikkeling - 07 april 2010
Paranormale Beurs - 10 april 2010

en niet te vergeten het:

WEEKEND NAAR WIJK AAN ZEE - 19, 20 en 21 maart 2010

Een groot deel van onze leden en belangstellenden zijn op dit moment, met veel plezier en enthousiasme, nog volop bezig met het volgen van cursussen en workshops. Zelfs in januari gaan er enkele cursussen nog van start, zie hiervoor het Cursusboekje.

Het is geweldig om te merken dat er ook dit seizoen weer *zeer positief is gereageerd* op cursussen die bijvoorbeeld een tweede seizoen zijn ingegaan maar ook op alle **nieuw** aangeboden opleidingen. Dit is mede te danken aan de adequate en bekwame cursus- en workshopleiders die er voor de cursisten *zijn*, waar we heel blij mee zijn.

Moeizaam blijft het zoeken naar een *eigen sfeervolle locatie* waar we álle cursussen en workshops in kunnen onderbrengen, het bestuur blijft zich hier onafgebroken voor inspannen.

Ik wens iedereen heel goede en sfeervolle avonden toe,

Henny C. Kruiswijk-Monnik
Voorzitter EPC - Waterland



VAN DE PENNINGMEESTER.....

Wij zijn een bloeiende vereniging met een zeer groot aantal leden en belangstellende die zich kunnen vinden in onze aangeboden cursussen, workshops, weekend, lezingen openbare avonden enzovoort. Als penningmeester draag ik mijn steentje bij met het verzorgen van de financiële administratie en een stukje hiervan wil ik met u delen. Onder andere de prijzen van de cursussen voor niet leden moeten verhoogd worden met €5,00, deze staan foutief in het cursusboekje. Bij onze vereniging hebben we twee inschrijfformulieren te weten:

1. het inschrijfformulier voor het lidmaatschap,
2. het inschrijfformulier voor de workshops **én** voor de cursussen.

Met name geldt dat men denkt dat men lid is als men het inschrijfformulier voor de workshops/cursussen invult, **dat is dus niet zo**: Altijd zal het lidmaatschapsformulier ingevuld moeten worden. Tevens wil ik vragen de formulieren **VOLLEDIG EN DUIDELIJK** in **BLOKLETTERS** in te vullen, dus ook uw betaalrekeningnummer en e-mail. Verder wil ik u er nogmaals op attenderen dat het cursusjaar anders loopt dan het verenigingsjaar:

- ☞ Het cursusjaar loopt gelijk met het schooljaar van september t/m juni
- ☞ en het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt gelijk met het kalenderjaar van januari t/m december.

Vanaf juli 2009 hebben wij geen bankrekeningnummer meer. We hebben alleen nog het oude girorekeningnummer: 4071976. Bij het uitreiken van dit boekje ontvangt u ook een acceptgiro voor de contributie voor het jaar 2010, of de resterende maanden van 2010. Nadat u uw contributie betaald hebt wordt uw lidmaatschapspasje voor 2010 opgestuurd. Indien u geen lid meer wenst te zijn voor die resterende maanden, wilt u dan uw lidmaatschap ***schriftelijk***, per brief of mail met leesbevestiging, opzeggen, met inachtneming van de opzegtermijn en dan behoeft u die resterende maanden niet te betalen. Voor de leden die tot eind van het jaar betaald hebben, krijgen een acceptgiro voor het komende jaar. Het gebeurt nog herhaaldelijk dat wij brieven retour krijgen, met de mededeling op de enveloppe: VERHUISD. Mijn verzoek is dan om ons óók een adreswijziging te sturen. Indien u een ander e-mail adres krijgt, geldt eigenlijk hetzelfde: even een mailtje naar Henny Kruiswijk of naar mij en wij hebben uw juiste e-mail. Ik hoop dat alles zo duidelijk is uitgelegd, indien u nog vragen heeft kunt u altijd contact met mij opnemen. Ook als u een betalingsregeling wilt hebben voor de cursussen die u wilt volgen. Rest mij u een succesvol verenigingsjaar toe te wensen.

Max Bajetto
Penningmeester EPC-Waterland



INTUÏTIEVE MANDALA schilderen met BIJENWAS - Workshop
Onder leiding van Netty Koele
Zaterdag 06 februari 2010 van 10.30 - 16.00 uur

Schilderen met bijenwas, een fantastische en heerlijke manier om met kleuren bezig te zijn maar vooral: er komen de meest prachtige ‘werken’ uit tevoorschijn!

Met behulp van diverse hulpstukjes en de tekenpen (stylus) kunnen we de mooiste intuïtieve mandala's schilderen.

U zult zich verbazen over de resultaten. *Zonder* voorbeelden want de creativiteit ontstaat via ons onderbewustzijn.



We beginnen met een kleuren meditatie en daarop aansluitend met het schilderen van de mandala.

Iedereen die bekend is met bijenwasschilderen kan zich voor deze fijne en ontspannende dag inschrijven!

- Zelf mee te nemen:**
- een STYLUS tekenpen
 - *klein* (ongecoat) strijkboutje) **GEEN STOOMIJZER**
 - speciaal bijenwaspapier om op te schilderen liefst: vierkant 30/30cm (*)
 - bijenwasblokjes diverse kleuren (*)



(*) Materiaal zoals papier en bijenwasblokjes verf zijn ook tijdens de workshop te verkrijgen:

Papier 30/30 cm €0.35 per vel / Verfblokjes per stuk €1.20 per blokje

Zelf lunch meenemen.

Voor deelname een inschrijfformulier invullen en inleveren.

Aantal deelnemers: 6 tot 14 personen

Kosten leden: €30,-

Kosten niet leden: €40,-

Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang, wordt €5,- administratie kosten berekend na deze datum géén restitutie.

BIJENWASSCHILDEREN met een HETE LUCHTPISTOOL

Workshop

Onder leiding van Netty Koele

Zaterdag 06 maart 2010 van 10.30 - 16.00 uur

Het is erg leuk om met het *hete luchtpistool* de bijenwas te schilderen en kan in *elke vorm* ook geblazen worden. Hiervoor is een *goedkoop* hete luchtpistool (verfafbrander) van ca. €10,00 bij elke bouwmarkt te verkrijgen.

Deze heeft voldoende power om te blazen en heeft een hogere temperatuur, vaak worden ze met hulpstukken verkocht welke weer heel goed te gebruiken zijn bij de vele technieken!

Een heel summiere uitleg van blazen met het hete luchtpistool:

Je kunt dit doen op speciaal encaustic papier en/of canvas board/schilderij. En verder op diverse andere oppervlakten. In het kort:

- ☞ we gaan eerst de ondergrond bewerken en enkele was druppels op de ondergrond aan brengen
- ☞ je blaast de verf een richting op zonder de kaart etc. aan te raken en een prachtig resultaat ontstaat
- ☞ er zijn veel technieken maar.....dat horen jullie tijdens de workshop!

Zelf meenemen:

- ☞ een hete luchtpistool (verfafbrander)
- ☞ schildersijzer (klein strijkboutje) **GEEN STOOMIJZER**
- ☞ styluspen
- ☞ een harde achtergrond (stevig karton, niet te zwaar)
- ☞ canvaskarton/ canvas gespannen op hout frame maten 24/30 en 40/50 cm
- ☞ passe-partout kaarten (groot)
- ☞ bijenwasblokjes diverse kleuren en (*)
- ☞ encaustic papier in diverse maten (*)



(*) dit is tijdens de les, tegen een kleine vergoeding, aan te schaffen vóór aanvang van de cursusdag andere benodigdheden worden gewoon via de lesdag verstrekt

Zelf lunch meenemen.

Voor deelname een inschrijfformulier invullen en inleveren.

Aantal deelnemers: 8 tot 10 personen

Kosten leden: €25,-

Kosten niet leden: €35,-

Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang, wordt €5,- administratie kosten berekend na deze datum géén restitutie.

OPENBARE AVOND

Onder leiding van Henny C. Kruiswijk-Monnik

10 maart 2010

GROTE TAROT AVOND MET ca. 15 KAARTLEGGERS



Op deze openbare avond kun je :

- ☞ de kaart laten leggen door één van de **15 kaartleggers**
- ☞ ook magnetiseurs en handlijnkundigen consulteren

De prijs van een consult is €2,00

De kaartleggers zijn allemaal (ex) cursisten die een **volledige cursus Tarot** hebben gedaan bij EPC - Waterland, degenen die dit al lang geleden hebben afgerond (we kunnen 20 jaar terug gaan!), zijn hier nog steeds actief mee bezig en ter zake kundig.

Kom naar deze avond en **neem je vraag mee** en stel die aan een van de Tarot-leggers. Tarot is onder andere bedoeld als middel *tot inzicht in situaties én verdere ontwikkelingen*. Tarot brengt herkenbare levenssituaties naar voren.

OPENBARE AVOND

Onder leiding van Hans Brouwer
17 maart 2010

WIE ZIJN EN WAT DOEN ONZE GIDSEN?

Elk mens heeft meer dan één geleide Gids. Deze Gidsen willen ons helpen om ons leven zo aangenaam mogelijk te maken.

- ☞ Maar.....wie zijn onze Gidsen?
- ☞ Hebben wij hem of haar gekend en zo ja: *waar dan?*



Deze vragen komen als eerste in ons op als we het over onze Gidsen hebben. Hans zal deze avond proberen jullie in contact te laten komen met je eigen geleide Gids.

EEN INTERESSANTE AVOND DIE JE NIET MAG MISSEN

LEDENVERGADERING

Nog even en dan is het weer tijd voor de ledenvergadering, deze zal plaats vinden op woensdag 24 februari 2010 en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom. De ledenvergadering is een belangrijk instrument voor *alle leden*, deze avond wordt gehouden om uw stem laten horen en u kunt gehoord worden.

Het bestuur van EPC - Waterland nodigt u uit om naar deze avond te komen om samen over onze vereniging te discussiëren en/of vragen te stellen. U ontvangt tijdig een uitnodiging hiervoor plus alle gegevens. Aanvullende stukken kunt u vanaf 19.30 uur bij de penningmeester inzien.

KOM OOK OP 24 februari

NAAR HET ANKER!



REIKI - EERSTE GRAAD - Workshop

Onder leiding van Jan Kruiswijk

Zaterdag 13 februari en zaterdag 27 maart 2010 van 10.30 - 16.00 uur



Reiki

kan iedereen leren, of je erop af laten stemmen,
ongeacht hoe jong of hoe oud je ook bent.

In Reiki I werken we volgens de traditionele Reiki van Usui.

Reiki is een manier van energie overdracht waarbij degene *die Reiki geeft* de energie doorgeeft aan degene *die behandeld* wordt. In India wordt deze energie "prana" genoemd en in China "chi" of "qi". Je vergaart in deze workshop voldoende kennis om in je naaste omgeving hiermee aan de slag te gaan.

Het doorgeven van energie is iets heel gewoons en ieder mens wordt met dit vermogen geboren.

Is je interesse gewekt om eens iets meer te weten te komen over het zelfgenezend vermogen van het lichaam? Heb je altijd al eens willen leren hoe je bepaalde blokkades in het lichaam opheft? **Kom dan naar deze workshop!**

- ☞ Cursisten die Reiki I in de praktijk hebben toegepast, is er later in het seizoen een workshop Reiki II voor een diepere verbinding met Reiki
- ☞ Aan het eind van de workshop - zowel I als bij II - ontvangt *iedere deelnemer*, mits beide dagen zijn bezocht, een Reiki Certificaat
- ☞ Bij Reiki I en II wordt éénmalig een initiatie toegepast

Zelf lunch meenemen.

Voor deelname een inschrijfformulier invullen en inleveren.

Aantal deelnemers: tot 6 personen

Kosten leden: € 80,-

Kosten niet leden: € 100,-

Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang, wordt €5,- administratie kosten berekend na deze datum géén restitutie.



OPENBARE AVONDEN/ WORKSHOPS/ LEZINGEN 1e helft van 2010

wo 06-01	Waarn. aan de hand van uw geboortedatum dit opschrijven en omgekeerd op tafel leggen	Paul Bregmans
wo 13-01	Psych/waarn. via bloemen /planten of via de foto van een overleden persoon	Gertien v/d Gracht
wo 20-01	Spontane waarn. via het entree nummer	Lia Schippers
wo 27-01	Waarnemingen via foto's en voorw. + afsluiting met een bloemenseance (bloemen neemt Ton zelf mee)	Ton Bons
wo 03-02	Psych. via een door uzelf thuis gemaakte tekening	Keimpe Zwart
za 06-02	WS: Intuïtief mandala tekenen met bijenwas, blz. 5	Netty Koele
wo 10-02	Waarn. via gekleurde kleibolletjes, op deze avond maakt uzelf een (klein) figuurtje van de klei	Netty Koele
za 13-02	WS: Reiki 1 les 1, blz. 9	Jan Kruiswijk
wo 17-02	Psych. via foto's van overleden personen	Truus Knijn
wo 24-02	LEDENVERGADERING, blz. 8	Bestuur EPC
wo 03-03	Waarn. via de Moeder aardekaarten	Robert Raap
za 06-03	WS: Bijenwas met hete lucht pistool, blz. 6	Netty Koele
wo 10-03	Grote Tarot avond met ca. 15 kaartleggers + Magnetiseur, Handlijnkundige etc., blz. 7	Henny C. Kruiswijk
wo 17-03	Wie zijn en wat doen onze gidsen, blz. 8	Hans Brouwer

19, 20 en 21 maart Spiritueel ontspanningsweekend blz. 12	Bestuur EPC
wo 24-03 Psych. via foto's en voorwerpen	Zwaan van Dam
za 27-03 WS: Reiki 1, les 2, blz. 9	Jan Kruiswijk
wo 31-03 Waarn. via foto's van overleden personen	Tinie de Ruiter
wo 07-04 Deze avond wordt verzorgd door cursisten van de cursus Int. Ontwikkeling: daarnaast vertellen cursisten over de cursus Tarot, Astrologie etc. , blz. 13	Netty Koele
za 10-04 Paranormale beurs, blz. 14	Bestuur EPC
wo 14-04 Psych. via foto's van overledenen	Margriet Rijsenbrij
wo 21-04 Waarn. via zandlezen + foto's van overleden personen	Greet Vermeulen
wo 28-04 Waarn. via Karmaspiegels, blz. 13	Cora de Koning*
wo 05-05 GEEN OPENBARE AVOND	
za 08-05 WS: Damestasjes lezen, blz. 15	Yoeke Nagel
wo 12-05 Psych. via kaarsvlam lezen; zelf een kaars (alle kleuren zijn goed) in kandelaar meenemen	Sonja v/d Linden
wo 19-05 Waarnemingen via Waterlezen	Anoeska en Ilse
wo 26-05 Psych. via foto's van overledenen en voorw.	Loes van Loon

** aangepaste entree prijs leden € 3,00 / niet leden € 6,50.*

Het komt voor dat een medium om wat voor reden dan ook de geplande datum niet kan verzorgen. Wij zorgen dan voor een plaatsvervanger/ster met, indien mogelijk, dezelfde discipline. EPC - Waterland stelt zich niet aansprakelijk voor uitspraken of uitwerkingen die het medium doet. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor vermissing van foto's, voorwerpen etc. We staan open voor al uw vragen en/of opmerkingen.

Toegang vanaf 16 jaar.

HAVE A MAGICAL WEEKEND

SPIRITUEEL WEEKEND - 19, 20 en 21 MAART 2010

EEN WEEKEND VOOR JEZELF

We zijn druk bezig met alle voorbereidingen om er weer een fantastisch weekend van te maken, dagen waar nog lang over nagepraat zal worden!

- 👏 genieten op een geweldige locatie in de Banjaert - Wijk aan Zee
- 👏 een topweekend vol vriendschap, gesprekken met elkaar, creatieve en interessante workshops
- 👏 vrije tijd *naar eigen inzicht* en ook de workshops zijn *vrijblijvend* om deze bij te wonen
- 👏 de gezellige avonden en onze “Happy Hours”!

De prijs voor het weekend is €130,- voor leden en €160,- voor niet leden per persoon en is inclusief:

- 🕒 alle workshops die worden gegeven (uitgezonderd *extra onderdelen* bij de creatieve hoek die het hele weekend open is)
- 🕒 *alle maaltijden* inclusief thee, koffie, frisdrank, fruit, hapjes, etc.
- 🕒 Exclusief een eventueel lakenpakket van €7,-.

Betaling kun je in een keer voldoen maar er is ook de mogelijkheid voor *een gespreide betaling*, dit in overleg met de penningmeester. Je kunt dit storten op giro 4071976 t.n.v. EPC - Waterland o.v.v. Weekend 2010. Contante betaling op een van de Openbare avonden is ook mogelijk.

Wil je voor deelname het inschrijfformulier invullen en ondertekenen, a) dit inleveren op de Openbare avond, b) dit opsturen naar H.C. Kruiswijk-Monnik, Paltrok 42, 1035 AG Amsterdam óf invullen en mailen via onze website www.epc-waterland.nl / Inlichtingen: 020-6313829

We zien uit naar een fijn, sfeervol en ontspannen weekend!



PSYCHOMETRIE - WAARNEMINGEN via foto's en voorwerpen
Onder leiding van Netty Koele
Openbare avond, woensdag 07 april 2010

De avond wordt verzorgd door cursisten van de cursus Intuïtieve Ontwikkeling, zij hebben twee seizoenen de lessen gevolgd en staan deze avond voor de zaal.

Het is geweldig dat er cursisten zijn die hun opgedane kennis met ons willen delen en ik hoop dan ook dat veel leden en belangstellenden dit willen honoreren en **deze avond komen bijwonen**.

Ze kunnen onze steun en positieve gedachten gebruiken, dus kom met uw foto en/of voorwerp.

Naast “psychometrie en waarnemingen” zijn er ook (ex) cursisten die iets komen vertellen over: Meditatie, Astrologie, Tarot, enzovoort.

Kortom, een avond om naar uit te zien en diegenen de kans te geven om aan óns iets door te geven wat ze in de cursus(sen) hebben geleerd.

OPENBARE AVOND

Onder leiding van Cora de Koning
28 april 2010



WAARNEMINGEN VIA KARMA SPIEGELS

De Karmaspiegel(s) die Cora deze avond meeneemt worden allemaal door haarzelf gemaakt, de “spiegels” worden gegoten op platen gips en gaan dan de pottenbakoven in. Daarna geglazuurd en meestal staat in elke “spiegel” iets in de vorm van een “A”, de A van Abel: gids van Cora.

- De karmaspiegel is zo genoemd **omdat het jezelf weerspiegelt**
- Deze avond mag elke bezoeker een karmaspiegel uitzoeken en *die mag je ook mee naar huis nemen*

Cora zal altijd proberen iedereen “iets mee te geven”, meestal lukt dat maar soms net niet. De spiegel heeft veel energie en beschermt de ruimte waar hij zich in bevindt. Voel je je eens niet zo lekker, maak gebruik van de energie van de karmaspiegel



PARANORMALE BEURS

Zaterdag 10 april 2010 van 10.30 - 16.00 uur

We proberen een zo groot mogelijke uiteenzetting van activiteiten in de zaal bijeen te krijgen, zodat iedere bezoeker een goed beeld krijgt wat er zoal is op alternatief gebied.



Zo kunnen er bijvoorbeeld aanwezig zijn:

- paragnosten
- reiki master
- handlijnkundigen
- tarotleggers
- astrologen
- auralezer
- enzovoort
- magnetiseurs
- bijenwasschilderen (met uitleg)
- psychometrie via een foto van uw dier
- numerologie
- aura fotograaf

Ook is er weer een grote New Age winkel waar u leuke en mooie artikelen kunt kopen. Een *juiste opgave* van wát er deze dag allemaal is, weten we rondom maart 2010.

Wij houden u op de hoogte!

Benieuwd naar het bovennatuurlijke of het paranormale dan is deze beurs vast iets voor u!

Entree voor de beursdag: leden €2,50 niet leden €3,50



DAMESTASJESLEZEN - Workshop
Onder leiding van Yoeke Nagel
Zaterdag 08 mei 2010 van 09.30 - 12.30 uur



Alles wat je nodig hebt “voor het geval dat” draag je met je mee in je tas. Of je het nu bewust hebt gedacht óf in een opwelling hebt meegenomen.

Kijk in een damestas of het nu gaat om een beugeltas, een stoere rugzak of een leuke handtas, je kijkt recht in de ziel van een vrouw.

Waarom heeft zij zes pennen bij zich? Een borstel en twee kammen? Wat betekent de grote hoeveelheid leefgruis onderin haar tas? Een damestas is te lezen als een orakel. Bovendien is damestassjesmagie te gebruiken om nieuwe plannen krachtig te ondersteunen en energieblokkades op te heffen.

Yoeke heeft over dit onderwerp een boek geschreven: “Damestassjeslezen”, indien je dit wenst kun je het boek na de workshop aanschaffen.

Neem vooral je tas mee zoals je die altijd gebruikt en.....

ER MAG IN DEZE WORKSHOP ZEKER GELACHEN WORDEN!

Voor deelname een inschrijfformulier invullen en inleveren.

Aantal deelnemers: 8 tot 16 personen

Kosten leden: €32,50,-

Kosten niet leden: €42,50,-

Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang, wordt €5,- administratie kosten berekend na deze datum géén restitutie.

PSYCHOMETRIE ... KAARSVLAMLEZEN ZANDLEZEN... BLOEMENSEANCE.....



BLOEMENSEANCE

Altijd een heel fijne avond wanneer we naar alle meegebrachte bossen (of één enkele) bloem(en) kijken, het is een kleurig geheel!

Het bosje bloemen, of de enkele bloem, vertegenwoordigt een stukje van jezelf. Het medium pakt de bloem(en) op en geeft op deze manier de boodschap die gegeven mag worden, aan je door.

PSYCHOMETRIE

Wanneer je voor het eerst een Openbare avond meemaakt met één van bovenstaande onderwerpen, loop je toch tegen benamingen aan die je niet gelijk kunt thuis brengen en/of begrijpt. Wat bedoelt men nu hiermee en wat voor verwachtingen mag je hebben? In principe hoeft je niets te doen dan, alleen als je dit zelf wilt, een voorwerp of foto op tafel neerleggen. Verder hoeft je niets voor te bereiden dan alleen maar afwachten en genieten wat de avond gaat brengen. Het kán zijn dat je niet aan de beurt komt maar door het luisteren naar wat het medium vertelt, is er bijna in *iedere boodschap* die wordt doorgegeven, ook vaak voor jónu een stukje waar je iets aan hebt.

Psychometrie is een vorm van helderziende waarnemingen (via een voorwerp of foto), ook wel een “inductor” genoemd. Het medium pakt het meegebrachte voorwerp of foto van de tafel om vervolgens de “signalen te voelen” die met de foto of het voorwerp verbonden zijn. Via deze inductor probeert het medium - met zijn of haar gids - een boodschap te mogen doorgeven.



ZANDLEZEN

Zandlezen is één van de vormen van psychometrie. Wanneer je op de Openbare avond naar voren mag komen, vraagt het medium om je hand in de daarvoor meegebrachte bak met zand te plaatsen. Via deze afdruk zal het medium “lezen” wat hierin staat, de speciale persoonlijke boodschap staat in dit geval dus te “lezen” in je handafdruk. Omdat iedereen *een eigen* energie heeft is het mogelijk een boodschap en/of bijvoorbeeld een bevestiging te krijgen.



KAARSVLAMLEZEN

Kaarvlamlezen kunnen we op een Openbare avond op twee manieren tegenkomen:

1. het medium steekt jouw meegebrachte kaars (in kandelaar) aan en doet op deze manier de waarneming
2. het medium verzoekt je naar voren te komen en een blad wit papier ca. 5 cm (boven de vlam) van links naar rechts óver het papier heen te halen



In het laatste geval: door het papier óver de vlam heen en weer te halen ontstaat er roet dat zich op het papier vasthecht, hierdoor ontstaan er heel bijzondere patronen. Aan de hand hiervan doet het medium de waarnemingen, dus vía de patronen. Elk patroon (tekening) is anders en men staat versteld van de boodschappen die men op deze manier door krijgt.

HELDERZIENDE WAARNEMINGEN

Van het “zesde zintuig” hebben we inmiddels allemaal wel gehoord, men spreekt van: “Als je het zesde zintuig hebt ben je paranormaal begaafd.” Het zesde zintuig is heel breed, hieronder vallen bijvoorbeeld: helderziend, helderhorend, helderwetend, heldervoelend, helderruikend, enzovoort. Het zijn de zes hoofdvormen van het zesde zintuig, er zijn nog subvormen maar hier hebben we het over “helderziendheid”.

Wanneer op een Openbare avond helderziende waarnemingen worden gedaan, is dit zónder inductor, er worden dus géén voorwerpen of foto’s neergelegd.

INTUÏTIEVE ONTWIKKELING

Deze onderwerpen worden onder andere behandeld in de cursus Intuïtieve Ontwikkeling I en II. De cursus is nu van start maar volgend seizoen is er weer volop de gelegenheid om in te schrijven!



1e helft van 2010



NIEUW AANGEBODEN CURSUSSEN en WORKSHOPS!

CURSUSSEN:

	Start op:
Touch for Health gevorderden 6 zaterdag van 09.30 -12.30 uur	zaterdag 09 januari
Kruiden, voeding en gezondheid I 5 lessen van 20.00-22.15 uur	maandag 11 januari
Kabbalistische visie op de aartsengelen 4 zaterdag van 9.30 -15.30 uur	zaterdag 16 januari
Het pad van de Boeddha 8 lessen van 9.30 -12.15 uur	zaterdag 23 januari

WORKSHOPS:

Intuïtief mandalatekenen met bijenwas 1 dag van 10.30 - 16.00 uur	zaterdag 06 februari
Reiki I les 1 2 dagen van 10.30 - 16.00 uur	zaterdag 13 februari zaterdag 27 maart
Bijenwas met hete lucht pistool 1 dag van 10.30 - 16.00 uur	zaterdag 06 maart
Damestasjes lezen 1 dag van 9.30 - 12.30 uur	zaterdag 08 mei

**Zie voor uitgebreide informatie ons
Cursus- en Informatieboekje!**

Locatie, cursussen en workshops van het EPC- Waterland

OPENBARE AVONDEN in het Anker, Kamperfoelieweg 226, 1032 HW Amsterdam

De bereikbaarheid is perfect en alle bussen stoppen op enkele minuten lopen van Het Anker, parkeren is ook geen probleem. Aan de overkant van het Anker kunt u (gratis) parkeren bij het Antoniushuis óf op het parkeerterrein van de Gamma . Bovendien is er rondom het gebouw ook nog gelegenheid om te parkeren.

Bus: 34 – 35 – 38 - 92 stoppen bijna vóór het Anker

Bus: 37 – 35 stopt voor de Gamma

Cursussen op **ma. di. wo. en do.** worden gegeven in:

Buurtcentrum De Meeuw (náást Dirk v/d Broek aan de Meeuwenlaan) Motorwal 300, 1021 PH Amsterdam / 020-6323845

Er is voldoende gratis parkeerruimte maar vergeet **uw schijf** niet!

Bereikbaar vanaf het Centraal Station via de IJkant:
neem dan de IJplein pont en een stukje lopen

Centraal Station GVB bus 32 of 33 of Arriva bus 105 naar halte Havikslaan

Vanuit Purmerend en Landsmeer naar het Buikslotermeerplein dan GVB bus 38 naar halte Havikslaan of de 32 halte Joh. van Hasseltweg.

Cursussen op de **vrijdag** worden gegeven in:

Buurtcentrum de Driehoek tegenover het Rode Kruisstraat Waddenweg 116, 1025 PX Amsterdam / (020) 636 10 57

Vanaf het Centraal station GVB bus 32 naar de Waddenweg.

Vanuit andere richtingen Bus 36-38-100 en 104.

Cursussen en workshops op **zaterdag** worden gegeven in:

Bloemenkwartier, Wingerdweg 260 b, 1032 AN, Amsterdam 020-6364118

Voor meer informatie over het openbaar vervoer: www.9292ov.nl