

INFORMATIEBOEKJE VAN EPC - WATERLAND September -december 2006

Voorzitter	Henny C. Kruiswijk - Monnik	Zie correspondentie adres
Vice-voorzitter	Jan Kruiswijk	Zie correspondentie adres
Secretaris	Ina Haagsma	Tel/Fax: 020 6327007
Penningmeester	Max Bajetto	Tel: 0255 538267 Fax: 0255 525929 E-mail: max.bajetto@epc-waterland.nl
Bestuursleden	Joke van Duyl - van de Hoeve Wim van Duyl Lina Post Truus Prent Jet van der Wal	
Algemeen medewerkster	Gerda Roozer	
Correspondentie adres	EPC - Waterland Paltrok 42 1035 AG Amsterdam	Tel: 020 6313829 Fax: 020 4933094 E-mail: h.monnik@hetnet.nl
Zie ook internet		http://www.epc-waterland.nl

- Alle activiteiten worden gehouden in het Molenhuis, Molenwijk 7, Amsterdam Noord (tenzij anders aangegeven)
- Aanvang Openbare avonden 20.00 uur, de deur is vanaf 19.30 open
- Parkeren is gratis
- Routebeschrijving: zie achter in dit boekje
- Voor alle activiteiten geldt: *wijzigingen voorbehouden*
- Zie procedure voor inschrijving: het inschrijfformulier
- Opzeggingen schriftelijk aan de penningmeester

• **Entree leden** € 2,- ÿ **Entree niet-leden** € 5,-

Contributie Leden ÿ **Huisgenootleden**
Per jaar € 42,- Per jaar € 21,-
Per half jaar € 21,- Per half jaar € 10,50

Eenmalig inschrijfgeld € 3,-

Gironummer: 4071976

Ing. banknummer: 661947327

Alle vragen over prijzen of kosten deponeren bij de penningmeester

Jaargang 14 – september – december 2006

Beste leden en belangstellenden,

**Alle kennis en de ervaring waarnaar u op zoek bent
komt allemaal uit één bron.
Deze bron bent uzelf .**

Onze wekelijkse Openbare avonden (zie het middenblad) zijn o.a. bedoeld om:

- met elkaar sfeervolle uren bijeen te zijn
- bij het neerleggen van een foto, voorwerp of iets anders, de hoop hebben hierover een boodschap te krijgen
- of je ja/nee aan de beurt komt deze avond, er tóch weer wat van te hebben opgestoken en een steentje heeft bijgedragen aan de intuïtieve ontwikkeling

Het medium zal altijd proberen om zoveel mogelijk mensen aan de beurt te laten komen, helaas is dat niet altijd mogelijk. Wel is het zo dat het medium de boodschap doorgeeft die hij/zij nodig heeft.

Het zijn bijzonder leerzame avonden, geen woensdagavond is hetzelfde. Reden hiervan is dat elk medium op zijn/haar eigen unieke manier werkt. Door deze avonden *regelmatig* te bezoeken zult u merken daar een hoop van te leren maar het is belangrijk dat u te allen tijde kritisch blijft!

Wat het medium doet, is u helpen, u een advies te geven wat wordt door gegeven. Dit advies is *altijd* vrijblijvend maar zet u vaak wel aan tot nadenken.

Buiten de Openbare avonden zijn er weer een aantal bijzonder interessante **workshops** en **lezingen**, voor de workshops moet u een inschrijfformulier invullen: wacht u hier niet te lang mee!

Ik wens u fijne, sfeervolle en leerzame avonden en/of dagen toe,

**EPC – Waterland
een plek om van te houden**

Henny C. Kruiswijk-Monnik
Voorzitter EPC – Waterland



VAN DE PENNINGMEESTER.....

Voor het tweede half jaar van 2006 hebben we weer interessante workshops voor u. Toch wil ik u nog even het een en ander uitleggen voor wat betreft de formulieren. Bij onze vereniging het EPC-Waterland hebben we drie inschrijfformulieren te weten:

- het inschrijfformulier voor het lidmaatschap,
- een inschrijfformulier voor de workshops en
- een inschrijfformulier voor de cursussen.

Met name geldt dat men denkt dat men lid is als men het inschrijfformulier voor de cursussen invult, ***dat is dus niet zo:***

altijd zal het lidmaatschapsformulier ingevuld moeten worden.

Tevens wil ik u er op wijzen de formulieren **VOLLEDIG EN DUIDELIJK** in te vullen. Men vindt het vaak niet nodig om alles precies in te vullen, maar voor ons is het vaak van essentieel belang. Zo is het invullen van het giro- of bankrekeningnummer wel degelijk van belang. Stel u heeft betaald voor een cursus of workshop en desbetreffende cursus of workshop gaat niet door, dan moet het geld teruggestort worden. Wanneer u uw rekeningnummer ***niet*** hebt ingevuld, dan moet daarover gebeld worden, dus overbodige handelingen. Uw voornamen, volledig ingevuld, hebben wij nodig voor de vermelding op het "Bewijs van Deelname" welke u krijgt als u een cursus bij ons gevolgd heeft. Tevens wil ik u verzoeken om uw e-mail adres duidelijk in te vullen: dus waar nodig met HOOFDLETTERS dan wel met kleine letters. Mocht u een ander e-mail adres krijgen, zou u dat dan aan ons willen doorgeven, het eenvoudigste is met een mailtje.

Wilt u het verschuldigde bedrag circa 14 dagen vóór aanvang van de workshop overmaken op één van onze rekeningen **onder vermelding van de workshop**. Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang, is geen restitutie meer mogelijk.

Ik hoop dat ik zo alles goed en duidelijk heb uitgelegd; als er nog vragen zijn dan kunt u altijd contact met mij opnemen: telefonisch, per fax of e-mail – op onze website **en blz 2 van dit boekje** staat mijn e-mail adres – of op een openbare avond als ik de kas doe. Dit geldt ook indien u een betalingsregeling wilt hebben voor een workshop die u wilt volgen. Rest mij u een succesvol verenigingsjaar toe te wensen.

Max Bajetto
Penningmeester EPC – Waterland



PARANORMALE ONTMOETINGS DAG

- zondag 03 september van 11.00 – 16.00 uur,
- entree leden €1,50 niet leden €4,-
- geheel verzorgd door het EPC - Waterland
- informatie over het Cursuspakket 2006– 2007 / Workshops 2^e helft 2006
- informatie over de Openbare avonden, lezingen, enz.
- CONSULTEN: alleen déze dag **GRATIS**

Wilt u weten welke Cursus of Workshop u het meest aanspreekt, of wat nu precies de Openbare avonden zijn? Alle mogelijkheden om hier meer over te weten te komen zijn aanwezig. U ontvangt **gratis** het Cursus- en Informatieboekje! Het is een uitgelezen moment voor het stellen van vragen aan bestuursleden en/of cursusleiders. Bij de mediums kunt u terecht voor een **kort** consult, bijvoorbeeld: tarotlezen, psychometrie, astrologie, handlezen, tekenen met uitleg, enz. Wat treft u onder andere aan op deze dag aan cursussen/workshops:

- Genezend schilderen met bijenwas
- Mandalatekenen - basis
- Tarot Inwijdingsweg I en II
- Handlezen gevorderden
- Intuïtieve Ontwikkeling I en II
- Mandala-basis cursus
- Trance avonden
- Satsang
- WS Scoren door positiviteit
- WS Lichtwerk/Lichtmeditatie
- Louise Hay
- Intuïtieve Ontwikkeling / *nieuwe opzet*
- Magnetiseren I en II
- Crowley Tarot
- Druïden
- Pendelen en edelstenen
- Byron Katie
- Theosofie, Oude Wijsheid, Modern inzicht
- WS Reiki I en II
- WS Mantra Visualisatie

§ bij de **Aura fotograaf** kunt u (tegen vergoeding) een aurafoto laten maken / + uitleg

- een grote New Age winkel voor mooie en gezellige “hebbedingetjes”
- grote tombola met prachtige prijzen, waaronder een grote Boeddha

Wij wensen u een leerzame en plezierige dag toe op onze **OPEN DAG**

(*) Personen ónder de 16 jaar kunnen niet deelnemen aan consulten.

SCOREN MET POSITIVITEIT - Workshop

Onder leiding van: Mary Baars

Zaterdag 30 september 2006 van 10.00 – 16.00 uur



Een cursus ook voor iedereen die gelukkiger in het leven wil staan.

Sommige mensen geven je altijd een prettig gevoel en anderen lijken de energie uit je weg te trekken. Tijdens de workshop leer je op een eenvoudige manier hoe je de positieve momenten in je leven en in je werk kunt uitbuiten en tegelijk de negatieve momenten zoveel mogelijk kunt beperken.

Als we van anderen erkenning of waardering krijgen door wat ze zeggen of door hun gedrag dan voelen we ons fantastisch en geven we onszelf ook die erkenning. Wanneer dat we niet krijgen en dat onszelf ook niet geven dan voelen we ons ellendig.

Als we positief zijn naar anderen vervuld dat ook onszelf. Zijn we negatief naar anderen dan verzwakken we onszelf.

Als je positief bent heb je een positieve kijk op de wereld en heb je energie. Het maakt ons sterker en optimistischer. Heb je een negatieve instelling dan vergiftigd dat je kijk op de wereld en slokt je energie op en ondermijnt je kijk op de wereld en geeft eveneens pijn.

Gelukkig zijn kun je leren.

Een blijde cursus waarin je direct toepasbaar inzicht krijgt.

Hoe werkt het onderbewuste, welke emoties zijn er en hoe kun je het beste daarmee omgaan. Een **doe-het-zelf cursus**, met oefeningen die je bewust maken van je eigen kracht en gedrag.

Een cursus over kansen en keuzes om op een prettige manier te leven.

Mary Baars is een oude bekende van EPC. Door levenservaring trainingen en cursussen heeft zij een eigen methode ontwikkeld die zich richt op het begeleiden van mensen en groepen die een persoonlijke ontwikkeling willen doormaken. Zij zit momenteel in het vierde jaar van de opleiding astrologie en psychologie (erkend door AVN).

Leren van en het op weg helpen van mensen op een liefdevolle wijze is haar passie.

Schrijfgerei meenemen.

Koffie/thee verkrijgbaar tegen kleine vergoeding.

Zelf lunch meenemen.

Voor deelname een inschrijfformulier invullen en inleveren.

Aantal deelnemers: vanaf 12 personen

Kosten leden: € 20,-

Kosten niet leden € 30,-

Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang, wordt € 5,- administratiekosten berekend na deze datum géén restitutie.

ALLERZIELEN

Openbare avond 01 november 2006

Onder leiding van Greet Vermeulen



Een zeer sfeervolle avond met:

Waarnemingen via witte bloemen of plant, óf een foto van een overledene

Allerzielen wordt gevierd op 02 november (de dag na Allerheiligen) waarmee deze dag nauw verbonden is. Met Allerzielen worden de overledenen herdacht en deze traditie stamt, voor zover bekend, uit het jaar 998.

Vanavond denken ook wij aan hen die “over” zijn door het meenemen van een witte kaars in kandelaar. “Wit” is sterk geassocieerd met grote namen uit de geschiedenis, die op aarde hun hoogste ontwikkelingsniveau bereikt hebben. Traditioneel is wit ook de kleur die staat voor onschuld, kuisheid, zuiverheid en bescherming. Tot slot, wit staat ook voor: met het oude afrekenen en een nieuwe start maken.

DE MAGIE VAN GETALLEN

Onder leiding van Gerrit Koning

Openbare avond woensdag 18 oktober 2006

NUMEROLOGIE: een van de oudste wetenschappen, het werd al beoefend in het oude Egypte en in Mesopotamië.

De meeste mensen vinden rekenen saai, maar toch schuilt er in getallen een magie waardoor de mensheid al sinds de vroegste tijden is gefascineerd. Iedereen heeft wel eens de uitdrukking gehoord: “Iemand op zijn nummer zetten”, of “Mijn geluksnummer heeft gewonnen.” Deze losse opmerkingen uit het spraakgebruik verwijzen naar een zeer oud geloof dat men uit iemands naam een getal (of een reeks getallen) kan afleiden, wat niet alleen van grote betekenis in het leven is van die persoon, maar bovendien (bijvoorbeeld) een sleutel levert om achter de geheimen van zijn of haar karakter te komen.

De kennis van de wiskunde en de numerologie was bij de Egyptenaren op een zeer hoog niveau, wat blijkt uit de bouw van de piramiden en de vele tempels, maar ook uit hun geheime leer. Maar omdat zij de kracht en de macht van het getal en de berekening kenden, werd dit zeer geheim gehouden. Alleen de hogepriesters werden hierin ingewijd en alleen aan ambtenaren van de Farao werd de hogere rekenkunde geleerd.....

Gerrit is gefascineerd door de samenhang van schijnbare toevalligheden, vanuit bijvoorbeeld: telefoonnummers, huisnummers, kentekenplaten, geboortedatum, namen, enzovoort. Door deze situaties vanuit verschillende uitgangspunten te bezien, ontstaat een beeld wat voor velen een herkenbaar idee geeft over de situatie.

Gerrit kán ook gebruik maken van de Levensboom en alle mogelijke soorten van getallen om deze beelden te verhelderen.

Een geweldige avond OM NIET TE MISSEN!



DE UG, EEN 21^{ste} EEUWSE KIJK OP DE ESOTERIE – 6 thema avonden onder leiding van Peter Maas

Bij de naam esoterie (verborgen leer) denken we vooral aan de theosofie, maar ook aan de daaruit voortgekomen antroposofie en de rozenkruisersleer. Aan de theosofie danken we de kennis van de reïncarnatieleer en de opleving van de astrologie aan het einde van de 19^e eeuw. Deze leer wordt ook wel esoterisch boeddhisme genoemd, omdat Blavatsky die leer uit Tibet naar het westen heeft gebracht. In die tijd was het westen daar nog niet op voorbereid, waardoor die leer erg vaag is en zeker niet voldoet aan de vraag van deze tijd. Helaas hebben de theosofen hun leer niet verder uitgewerkt, en waar dat wel is gedaan zijn er wezenlijke fouten ingeslopen. Zo is het bijvoorbeeld onmogelijk om het reïncarnatieproces te begrijpen, als we uitgaan van de esoterische literatuur.

Peter Maas die een van de grondleggers is van de reïncarnatietherapie in ons land, heeft 30 jaar lang onderzoek gedaan op dat terrein. Op basis van allerlei onbegrepen opvattingen van Plato heeft hij de esoterische leer uitgewerkt tot een strak logisch geheel dat hij de Universele Gestalttheorie noemt. In deze avonden wordt de esoterie van verschillende kanten besproken op een manier die volledig begrepen kan worden. Deze thema-avonden zijn een eenvoudiger vervolg op de vrij complexe behandeling van de UG gedurende de afgelopen twee jaren in het EPC.

Voor de eerste drie thema avonden kunt u zich **nu** inschrijven, voor de tweede reeks van drie avonden (25 januari, 22 februari en 22 maart 2007) vindt u het inschrijfformulier in het Informatieboekje 1^e helft 2007.

benodigdheden: pen en papier

De thema avonden voor de **tweede helft 2006** zijn op:

Donderdag 26 oktober, 23 november en 21 december van 20.00 tot ca. 22.30 uur

Voor deelname een inschrijfformulier invullen en inleveren.
de avonden gaan door vanaf 12 personen en is tot 18 personen
Kosten leden: € 30,-
Kosten niet leden € 55,-

Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang, wordt € 5,- administratiekosten berekend na deze datum géén restitutie.

LICHTWERK EN LICHTMEDITATIE – Workshop

Zaterdag 21 oktober 2006 van 09.30 – 12.00 uur

Onder leiding van Suzan Hafma - de Blik

VREDE IN JE ZELF, VREDE IN HUIS, VREDE IN DE WERELD!

Hoe kun je zelf een “Lichtwerker” zijn?

Het is veel simpeler dan je denkt. Geen dure opleidingen nodig! Alleen goede wil, bewust - wording en zelf - discipline is vereist. Verder geduld, geduld met je zelf en on - voorwaardelijk, on - eindig véél houden van je zelf. Met deze ingrediënten kun je wonderen tot stand brengen.

Handig om mee te nemen:

- sloffen of sokken (is niet verplicht)
- makkelijk zittende kleding is aan te bevelen
- schrijfmateriaal

Suzan Hafma - de Blik is docente Yoga, Meditatie en Meditatief tekenen/schilderen en heeft op uitnodiging door het hele land lessen, workshops en lezingen gegeven. Heeft hierin vele jaren ervaring.

Na een stop van een aantal jaren door ingrijpende veranderingen in haar leven, start ze nu weer opnieuw met lezingen en meditaties over Lichtwerk.

Koffie/thee verkrijgbaar tegen kleine vergoeding

Voor deelname een inschrijfformulier invullen en inleveren.

Aantal deelnemers: vanaf 12 personen

Kosten leden: € 10,-

Kosten niet leden € 20,-

Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang, wordt € 5,- administratiekosten berekend na deze datum géén restitutie.



DE MAYA KALENDER

Openbare avond 08 november 2006

Onder leiding van Peter Toonen

In de jungle van Midden-Amerika bevinden zich de ruïnes van de bouwwerken van een bijzonder raadselachtig volk: de Maya's. Wie waren ze? Waar kwamen ze vandaan? Lieten ze een boodschap voor ons na, en zo ja, welke?

Door een of andere gebeurtenis waarvan de aard nog steeds onbekend is, stortte hun beschaving ineen en verlieten ze hun steden. Volgens de tijdrekening van de Maya's begon het huidige tijdperk op 12 augustus 3114 voor Christus en zal er op 22 december 2012 een eind komen aan deze periode.....

Peter komt over deze boeiende geschiedenis vertellen, kom en luister!

WIE IS PETER TOONEN

Peter Toonen heeft diverse studies gedaan, was onder andere grafisch ontwerper en tot voor kort deejay. In de laatste jaren vooral actief met lezingen, workshops, trainingen in Nederland, België en andere landen. Over teambuilding, intuïtieve ontwikkeling, aarde - healing en de werking van de kalenders van de natuurlijke tijd.

Boeken die door Peter geschreven zijn:

- § Wat wisten de maya's ?
- § De natuurlijke tijd berichten van de Maya's voor de nieuwe tijd
- § Het einde van de gestolen tijd, het verhaal van de Maya's.

In 2003 won hij de Frontier Award voor zijn grensverleggende werk op het gebied van wetenschap en spiritualiteit.

Peter is als lid van Planet Art Network, verbonden aan de Dertien Manen Kalender voor Wereldvrede Beweging.



OPENBARE AVONDEN/ WORKSHOPS/ LEZINGEN

zo 03-09 Paranormale ontmoetings dag, blz. 5	Bestuur EPC
wo 06-09 Waarn. via foto's van overledenen	Sonja v/d Linden
wo 13-09 Waarn. via bloemen of planten	Bert Hauwert
wo 20-09 Bloemenseance	Bettina Brey
wo 27-09 Waarn. via de Crowley kaarten	Mario van Doorn
za 30-09 WS Scoren door positiviteit, blz. 6	Mary Baars
wo 04-10 Spontane waarn. incidenteel via voorwerp	Ronald Dobbelaar
wo 11-10 Via een boomtekening ontvangt u een zielsbeschrijving + Helderz. waarn.	Yvonne van Heel
wo 18-10 De magie van de getallen, blz. 8	Gerrit Koning
za 21-10 WS Lichtwerk en lichtmeditatie, blz. 10	Suzan Hafma-de Blik
wo 25-10 Waarn. via foto's van overledenen	Lia Schippers
do 26-10 Een 21^{ste} eeuwse kijk op de Esoterie, blz. 9	Peter Maas
wo 01-11 Allerzielen waarn. via witte bloemen óf een foto van een overledene, zie blz. 7	Greet Vermeulen
3 t/m 5-11 Spiritueel weekend, blz. 18-19	Bestuur EPC
wo 08-11 De Maya kalender, blz. 11	Peter Toonen
za 11-11 Reiki II les 1, blz. 14	Jan Kruiswijk

SEPTEMBER – DECEMBER 2006

wo 15-11 Waarn. via foto's van overledenen	Truus Knijn
vr 17-11 WS Mantra-visualisatie avond, blz. 15	Ad Schoutsen
wo 22-11 Waarn. via kleurenlinten	Anja Papendorp
wo 29-11 Waarn. via voorw. uit uw huis	Loes van Loon
wo 06-12 Waarn. via zandlezen	Kitty Woud
wo 13-12 Gidsen, Gidsenhulp (regressie) en Spiritualiteit, blz. 16	Hans Otjes (###)
vr 15-12 WS Satsang, blz. 17	Arna Olgers
za 16-12 Reiki II les 2, blz. 14	Jan Kruiswijk
wo 20-12 Waarn. via kerststukjes	Armel Jong

(###) aangepaste entree Leden: €3,- niet leden: €6,-

Het komt voor dat een medium om wat voor reden dan ook de geplande avond niet kan verzorgen. Wij zorgen dan voor een plaatsvervanger/ster met, indien mogelijk, dezelfde discipline.

EPC - Waterland stelt zich niet aansprakelijk voor uitspraken of uitwerkingen die het medium doet. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor vermissing van foto's, voorwerpen etc. Wel staan we open voor al uw vragen en/of opmerkingen.

Toegang vanaf 16 jaar.



REIKI - TWEEDE GRAAD - Workshop

Zaterdag 11 november en 16 december 2005 van 10.30 – 16.00 uur

Onder leiding van Jan Kruiswijk

REI = Universeel KI = Kracht

Reiki Tweede Graad bestaat uit vier onderdelen waarin het volgende aan bod komt:

- het aanleren van de symbolen (sleutels)
- het werken via instructies over het gebruik van bijvoorbeeld:
 - a) de persoonlijke behandeling
 - b) het op afstand genezen
 - c) het contact met het innerlijk kind en het hoger zelf
 - d) het gebruik van Reiki voor jezelf



In Reiki Tweede Graad zal met ieder onderdeel veel geoefend worden, ook wordt u in de gelegenheid gesteld om zélf Reiki te ontvangen.

Bij Reiki Tweede Graad vindt er één initiatie plaats.

Koffie/thee verkrijgbaar tegen kleine vergoeding.

Zelf lunch meenemen.

Voor deelname een inschrijfformulier invullen en inleveren.

Aantal deelnemers: tot 10 personen

Kosten leden: € 70,-

Kosten niet leden € 80,-



Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang, wordt € 5,- administratiekosten berekend na deze datum géén restitutie.

MANTRA – VISUALISATIE AVOND - Workshop

Vrijdag 17 november 2006 van 20.00 – 22.30 uur

Onder leiding van Ad Schoutsen



Wat kun je deze avond verwachten?

- wij gaan samen dansen
- zingen
- en via visualisatie hoop ik jullie hart te bereiken
- je hoeft niets materieels mee te nemen
- zelfs de controle mag je thuis laten
- alleen jezelf meenemen

Wees vrij om te gaan zitten of te staan waar je wilt, lach, voel, ervaar maar vooral ZING!

De magische klanken van de mantra's helpen het lichaam (weer) in balans te komen. Ze ontspannen de geest, ze kalmeren de emoties en openen het keelchakra. Met de klanken wordt er negatieve energie afgevoerd en positieve energie neemt de plaats over, waardoor je hart zich vrijer voelt dan ooit.

Ad is geboren in 1956 en heeft zijn bescherming “het ego” laten groeien tot ongeveer het 35^e levensjaar. Met ups en downs, maar vooral met humor, zijn ware ik laten zien.

Diverse scholingen gevolgd op paranormaal gebied en heeft sinds 1998 een eigen praktijk. Gestart in Wognum maar heeft nu ook in Hippolythushoef een gezondheidscentrum.

Via zijn functie (toen als penningmeester van EPC Enkhuzen) begonnen met psychometrie en waarnemingen voor de zaal, zoekend naar variatie gestart met mantra-visualisatie avonden.

Koffie/thee verkrijgbaar tegen kleine vergoeding

Voor deelname een inschrijfformulier invullen en inleveren.

Aantal deelnemers: van 14 tot 18 personen

Kosten leden: € 15,-

Kosten niet leden: € 25,-

Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang, wordt € 5,- administratiekosten berekend na deze datum géén restitutie.

GIDSEN, GIDSENHULP (REGRESSIE) EN SPIRITUALITEIT

Openbare avond 13 december 2006, aanvang 20.00 uur

Onder leiding van Hans Otjes

Aangepaste entree: leden €3,- niet leden €6,-

Wie of wat is je Gids?

Je Gids is een mens, onstoffelijk, maar menselijk omdat hij/zij kan voelen, denken, blij of verdrietig kan zijn dan geen ander. Een Gids is dus een persoonlijkheid. Er zijn Oergidsen (je levens of persoonlijke Gids) en hulpgidsen. Hulpgidsen zijn personen uit “dit” leven die zijn gestorven, familie en/of vrienden, waar je een liefdevolle band / een goede relatie mee hebt gehad. Zij willen je nog een poosje begeleiden, steunen, omdat ze van je houden. Veel mensen voelen dat dan ook. Maar je Oer of Hoofdgids, levens of persoonlijke Gids, hoe je hem of haar ook maar wil noemen, is er al een hele tijd. Dat kan variëren tussen de honderd en duizenden jaren. Hoe ouder je als ziel bent, hoe ouder ook je Oer-gids.

Contact maken met je Gids is, naar de mening van Hans, in principe voor elk gewoon mens mogelijk omdat het allemaal veel dichterbij ons ligt dan wij vaak denken. Elk mens heeft een Hoofdgids en bijna iedereen vindt dat een geruststellend idee.

Nieuwsgierig geworden? Kom naar de Openbare avond en kom luisteren én meedoen met deze prachtige avond.

Alweer enige tijd geleden vond er een grote omslag in het leven van Hans plaats, hij leerde zijn hoofdgids “Emea” én Jan Kleyn kennen.

Vanaf die tijd is Hans een doorgeefluik tussen Gidsen en zijn medemens. Soms heeft iemand “gewoon belangstelling” maar dikwijls komt men voor hulp voor het een of ander probleem waar men mee kampt. De kern van alles is, het contact, de communicatie met de Hoofdgids en de Hoofdgids van degene die het probleem heeft voorgelegd.



SATSANG –Workshop

Vrijdag 15 december 2006, van 20.00 - 22.30 uur

Onder leiding van Arna Olgers



Satsang betekend 'samen komen in waarheid', of 'ontmoeting met het ware'. Tijdens deze bijeenkomst gaat het over de waarheid omtrent onszelf, het biedt de gelegenheid tot zelf-onderzoek voor diegenen die de confrontatie met zichzelf aan willen gaan met de begeleiding van een leraar.

We nemen aan dat we met een plan en een doel op de aarde zijn gekomen. Om achter onze aardse taak te komen is het nodig al onze ervaringen die als stenen op ons levenspad zijn te analyseren, om zodoende onze aardse opdracht te achterhalen. We kunnen om de stenen heen lopen op zoek naar geluk, welzijn, rijkdom en gezondheid en zo belanden in een schijnbestaan van verslavingen en verlies van vermogens. Op aarde werkt het eerder zo dat naast de talenten die we hebben meegekregen, voor velen door ervaringen met ziekte, ongeluk, scheidingen en verlies van dierbaren, we de kans krijgen onze kwaliteiten en kracht ontdekken.

Tijdens het samen zijn krijgen we de kans middels vragen en het uitwisselen van ervaringen onze spirituele opdracht op een liefdevolle manier en met mededogen voor onszelf en de ander te onderzoeken.

We beginnen de bijeenkomst met een grondings oefening waarmee we negatieve energie laten wegstromen, om in contact met onszelf te komen en om bescherming te vragen.

Arna is hulpverlener en heeft gewerkt als theater en radioprogrammamaker, als gezins- en psychotherapeut en geeft hij lezingen over levensprincipes,

Na vele jaren van bestudering en toepassing van vele sociale, psychologische, filosofische, religieuze en spirituele stromingen, begeleid hij mensen op hun pad naar bewustwording. Arna heeft eerder in het Molenhuis een lezing gegeven over het hefboomprincipe welke tijdens de bijeenkomst als leidraad zal dienen.

Wilt u meenemen:

- sloffen of sokken
- indien u dit zelf prettig vindt een matje of kussen
- u mag ook gewoon op een stoel de avond mee maken

Koffie/thee verkrijgbaar tegen kleine vergoeding

Voor deelname een inschrijfformulier invullen en inleveren.

Aantal deelnemers: van 14 tot 18 personen

Kosten leden: € 15,-

Kosten niet leden € 25,-

Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang, wordt € 5,- administratiekosten berekend na deze datum géén restitutie.

Spiritueel- en Ontspanningsweekend

3, 4 en 5 november 2006
in het Zeehuis te Bergen aan Zee

Voor wie? Iedereen die er eens even tussenuit wil
Waarom: Even aandacht voor- en aan jezelf

De weekenden van EPC – Waterland stralen altijd een sfeervol en relax karakter uit, wanneer je ervoor kiest kun je in ons weekend bij komen van alle drukte en stress die er is. Vanaf het moment dat je op vrijdag binnenkomt tot zondagmiddag dat wij afscheid van elkaar nemen, kun je deelnemen aan verschillende workshops. Deelname hieraan is *NIET* verplicht, kies je ervoor om een fijne duin- of strandwandeling te maken óf lekker te gaan zitten met een boek waar je normaal niet aan toekomt: het kan bij ons allemaal! Wil je liever creatief bezig zijn bij sfeervolle muziek, ook dat is mogelijk. De creatieve hoek is het gehele weekend tot je beschikking!

EPC – Waterland organiseert al diverse jaren een compleet driedaags spiritueel weekend en aan de reacties te horen kunnen we alleen maar constateren dat deze dagen zeer goed bevallen. Er is een veelzijdig programma en wij doen er dan ook alles aan om het iedere keer weer mooie en verrassende dagen te laten zijn.

De weekenden zijn voor iedereen toegankelijk en wanneer je enthousiast bent gemaakt om mee te gaan, wacht dan niet langer en schrijf in. Welkom!

- het complete programma wordt uitgereikt bij binnenkomst op vrijdag 03 november 2006
- de kosten voor het weekend zijn inclusief alle maaltijden, koffie, thee en frisdrank

- de creatieve hoek: de meeste dingen worden gratis aangeboden, wilt u (bijvoorbeeld een dreamcatcher of leren buideltje) meer dan één exemplaar van iets maken, dan berekenen we daar alleen de materiaal kosten voor
- gespreide betaling voor het weekend mogelijk

Voor alle informatie kunt u terecht bij de bekende telefoonnummers of mail adres, zie bladzijde 2 van dit boekje.

Kosten voor dit geheel verzorgde weekend,	leden van EPC	€115,-
	niet leden	€140,-



SOCRATES een Grieks wijsgeer



Socrates heeft geen geschriften nagelaten; zijn uitspraken zijn uit geschriften van leerlingen tot ons gekomen.

Hij werd wegens “misleiding der jeugd” tot de gifbeker veroordeeld. Als filosoof was hij voor alles ethicus.

Hieronder enkele van zijn uitspraken:

Waar kunnen wij mensen vinden, die grotere weldaden van anderen hebben genoten, dan kinderen van hun ouders?

Trouw, of trouw niet: in beide gevallen zult ge er spijt van hebben.

*Trouw in ieder geval;
als ge een goede vrouw krijgt wordt gelukkig;
als ge een slechte vrouw krijgt, wordt ge een wijsgeer.*

Onwetendheid is de bron van alle kwaad.

Men moet eten om te leven, niet leven om te eten

